



# Giganten

Nummer 4 2012



**GOD JUL!**

*Svenska Shirehästföreningen  
Föreningstidning*

**Adresslista till styrelsen i Svenska  
Shirehästföreningen 2012**

**Ordförande**

Annika Jonasson 0520-42 10 63  
Bryggums Säteri 0704-445 373  
461 93 Västra Tunhem  
[annika-jonasson@telia.com](mailto:annika-jonasson@telia.com)

**Vice ordförande**

Jeanette Åkerman 0156-109 35  
Box 135 0709-530 003  
610 70 Vagnhärad  
[jeanette.kerman@telia.com](mailto:jeanette.kerman@telia.com)

**Sekreterare**

Ing-Marie Pettersson 0708-218 802  
Njöljult Fattiggården  
590 42 Horn  
[fattiggarden@aries.vokby.se](mailto:fattiggarden@aries.vokby.se)

**Kassör**

Sandra Carlander 0702-636 876  
Skattegården 5  
514 52 Långhem  
[info@skattegarden.se](mailto:info@skattegarden.se)

Josefine Andersson 0383-913 31  
Rosenlunda Nederby  
570 13 Myresjö  
[wiggo-76@hotmail.com](mailto:wiggo-76@hotmail.com)

Torbjörn Carlsson 0730-496 318  
Heingebergsvägen  
275 71 Lövestad  
Har ingen mail

Angelica Hillus 0764-217 697  
Bruksgatan 13  
612 38 Finspång  
[concordstables@live.se](mailto:concordstables@live.se)

Karin Emilsson 0706-672 993  
Nylandsån 205  
881 93 Sollefteå  
[karin@storfot.info](mailto:karin@storfot.info)

**Kontaktpersoner**

SH, Sommarprem. Annika Jonasson  
Riks Ing-Marie Pettersson  
Medlemskap Sandra Carlander  
Hänsfrågor Angelica Hillus

ISSN 2001-2160

**Utgivning av Giganten 2013**  
Februari/Mars, Maj/Juni, September,  
December

Nr 4 2012  
Framsidesbild: Karin Emilsson

Föreningen förbehåller sig rätten till ev.  
förändringar.

Ansvarig utgivare Svenska  
Shirehästföreningen  
Annika Jonasson

Redaktör Anna Jonasson  
e-post: [anna.giganten@hotmail.com](mailto:anna.giganten@hotmail.com)

Annonsering  
Helsida 600:-  
Halvsida 400:-

Hemsida  
[www.svenskashire.com](http://www.svenskashire.com)  
Webmaster: Lina Runander  
[info@puser.se](mailto:info@puser.se)

Pass, ägarbyte, hingstpremiering,  
sommarpremiering kontakta Svenska  
Hästavelsförbundet (SH).  
[www.svehast.se](http://www.svehast.se)  
0511-672 30  
Telefontider: Mån - Fre 10-12

**Bli medlem**

Medlemsavgifter inom Sverige  
Fullbetalande medlem 300 kr/kalenderår  
Familjemedlem 500 kr/kalenderår (innefattar  
hela familjen)

Medlemsavgifter utom Sverige  
Fullbetalande medlem 400 kr/kalenderår

**Medlemsavgift betalas till plusgiro**  
**10 06 53 - 5**

Ange namn på samtliga som avgiften avser.  
Ange även fullständig adress om ni flyttat.

För utlandsbetalande:  
IBAN nr: SE58 9500 0099 6026 0100 6535  
BIC kod: NDEASESS



## Kallelse till årsmöte

Föreningsmedlemmarna kallas till ordinarie årsmöte i Västra Tunhems hembygdsgård lördagen den 9 februari 2013 klockan 14.00. Se vägbeskrivning under läderkurs.

Efter årsmötet är det öppet hus på Bryggums Säteri/Stall King Size och därefter blir det sedvanlig årsmötesmiddag, ca kl 19.

Anmälan till middagen till [annika-jonasson@telia.com](mailto:annika-jonasson@telia.com)

Obs att övrig tid av helgen är det läderkurs med allas vår Läder-Agge. Se kursinformation på annan plats i tidningen.

Skrivet av Annika Jonasson

# Höstmöte med sykurs



Egentligen var det tänkt att höstmötet skulle vara på fredagskvällen. Men den enda styrelsemedlemmen som fanns på plats när det var sagt att mötet skulle börja var Ing-Marie. Vi, jag, Annika och Astrid som samåkade med oss, hade bestämt oss för att ta sig dit i tid. Men när vi hade kört några timmar och började närma oss halvvägs gick ena billyktan sönder. Mamma lusade framåt i 50 på en ?0-väg. Det var mer än en bilist som körde om oss kan jag säga. När vi efter en stund fick en tutande lastbil nästan i bagaget bestämde vi oss för att köra åt sidan och titta efter om vi såg något fel. Vi hittade en ficka och lastbilen susade snabbt förbi. Mamma gick ut och kollade men såg nästan ingenting, mitt ute i skogen när det var becks svart.

Vi fortsatte åka någon halvtimme tills vi kom fram till det ställe vi tänkt äta på. I anslutning fanns också en bensinmack. Mamma körde in under lamporna till macken där man vanligtvis tankar. Vi gick alla tre ut och tittade, vänstra billyktan (den på förarsidan) lyste inte. Vi bestämde oss för att äta först och fixa lampan sen. Sagt och gjort, vi gick in och åt. På vägen ut köpte mamma en ny lampa till bilen och vi gick ut. Mamma öppnade huven och skruvade av säkerhetslocket. Problem 1 dök upp. Hur fick man ut rätt lampa? Det fanns nämligen två, en (som pappa senare berättade) var parkeringsljus, den lyste jättesvagt, bara så att man såg en prick lika stor som den lilla lampan när man gick mer än en meter iväg. Den andra lampan som fanns, och som var trasig, var halvljuslampan. Men den satt lite under parkeringsljuset och satt fast med en liten metalltråd på något konstigt vis. Jag såg inte hur den satt på, det var Astrid som tillslut lyckades få ur lampan. Hon blev även utnämnd till kvällens teknikgeni.

Problem 2. Den lilla saken som höll i de två elektriska sladdarna var sönder, så de var delade. Lampan blinkade till och vi var glada i hågen, om än en halvtimme försenade. Efter lite trixande av Astrid och lite lyse från mammas mobil fick Astrid i lampan på rätt ställe, men den lyste inte. Vi höll på en lång stund, bytte plats på



kontakterna, slog av och på tändningen på bilen ett antal gånger men vi fick inte lampan att lysa. När vi hållit på i ca en halvtimme-45 min utan att få den att funka, samtidigt som vi höll på att frysa bort fingrarna, kom mamma på att vi skulle titta på bilens säkringar, ifall någon av dem gått. Vi tittade framme vid förarsätet, alla var hela och fina och enligt instruktionsboken fanns det inga fler säkringar för ljuset i bilen. Så mamma ringde till pappa och fick några icke fungerande tips och sedan bestämde hon sig för att ringa till volvos rikstäckande bilservice och be om hjälp, för nu hade vi gett upp. Per telefon fick vi några tips, som dock inte fungerade (igen). Tillslut skickade de ut en bärgningsbil från Lidköping, en halvtimmes bilfärd från där vi var. Vi satt i bilen och värmdes tills bärgaren kom med en smart kille som skulle hjälpa oss att byta glödlampan. Han höll på i ca 15 sekunder, och sedan lyste lampan och satt på rätt plats. Vi blev ju så klart jättenyfikna på vad han hade gjort för att få lampan att funka. Först ville han inte riktigt säga något. Sedan började han prata om att han inte kunde hållas ansvarig för att det skulle hålla lika länge som normalt eftersom den lilla plastbluppen på sladdarna var trasig. Vi försäkrade honom att vi förstod och att vi skulle försöka byta det så fort som möjligt.



Tillslut vågade han säga att vi hade nog fått jordfelsbrytaren att gå eftersom vi försökt koppla på sladdarna när tändningen var på. Och så visade han oss att det fanns några säkringar i motorrummet, alltså under huven, och dem hade vi inte sett. Men då hade han hittat en som säkring som löst ut och bytt ut den. Sedan funkade lampan. Vi tackade och fortsatte vidare. Sedan pratade vi om att det var ganska komiskt att det kommit ut en hel stor bärgningsbil för att hjälpa oss tre att byta en lampa på bilen.

Mötet blev inställt, vi var ca två timmar försenade och kom fram när de andra nästan hunnit somna. Ing-Marie var den enda vakna när vi kom, och snart sov även vi.

Nästa dag började med en trevlig frukost som Ing-Marie fixat fram. Någon grillade på ordentligt i "öppna" spisen. Anledningen till att jag säger "öppna" är att den hade glasdörrar att stänga igen den med, så den var ju inte helt öppen. Men fukten och kylan hade i alla fall hunnit försvinna när Agge och några till kom. Agge började bära in och packa upp sina saker i ena änden av det avlånga rummet. Jag och mamma paxade två bord som vi kunde ha att klippa ut saker ur tyg i andra änden. På förmiddagen var det bara jag och mamma som sydde i tyg, senare på dagen började också Fia sy lite småsaker som t.ex. en jättefin mössa. Som överraskning hade jag och mamma gått ner till stugan och bytt om till egensydda medeltidskläder. Det var nog mer än en som blev lite sugen på en egen klänning med mantel. Sedan klippte jag och mamma fram till lunch, och resten av gänget satt och sydde i läder. Någon grimma blev nog gjord, annars var det mest en massa fantastiska tråns som syddes, i storlekar mellan minishetland till shire. Ing-Marie hade gjort en jättefin lunch och sedan fortsatte dagen ungefär som innan. Mamma och Ing-Marie och Josefine höll ett litet möte på eftermiddagen. Det låter som om vi inte gjorde speciellt mycket den dagen, men man var rejält trött när man gick och la sig. Nästa dag var jag och mamma återigen klädda i medeltidskläder. Denna dag kom det två stycken med flera symaskiner, temat för helgen var ju sy i läder och medeltidskläder. De hade också två stora broderimaskiner. Först var alla lite blyga och vågade inte tänka ut något på broderimaskinerna. Men Ing-Marie började och brodera FATTIGÅRDEN på en tygbit. Då kom vi andra igång och började brodera. Jag broderade fyra saker. Det var hur kul som helst, maskinen var i stort sett helautomatisk och man behövde nästan bara byta färg på tråden. Sedan så satt man och såg på när maskinen sydde.





På eftermiddagen efter lunchen gjorde vi ett avbrott i vårt energiska syende. En tjej som höll på med Horsemanship kom och pratade lite om det. Sedan gick vi ut och hon visade lite om det i praktiken med en häst som hon lånat från stället. Det var ganska intressant det hon talade om, och jag tror alla lärde sig lite nytt.

När allt detta var klart började vi känna oss ganska möra. Några personer åkte hem, däribland Lina som höll i Horsemanshipen och de med broderisymaskinerna. Vi andra fortsatte lite drygt två timmar innan alla började packa ihop. En av de sista sakerna som bestämdes medan de flesta fortfarande var kvar var att vi skulle ha mer sy-i-läder på årsmötet, eftersom de flesta inte var klara.

Vi hjälptes åt att städa det sista och sedan bar det av hemåt.

Skrivet av Anna Jonasson

Bilder fotograferade av Lina Runander



## Läderkurs helgen 9-10 februari med Agneta Hecht

Tid; 10-18 lördag (med avbrott för årsmöte kl 14), 10-ca 15 på söndag  
Gemensam middag på lördagskvällen kl 19

Plats; Västra Tunhems bygdegård utanför Trollhättan

Kurskostnad; 300 kr vid anmälan till föreningens plusgirokonto  
(Kursen sponsras av föreningen, materialkostnad tillkommer, att betalas kontant på plats)  
Meddela vilken sorts material du vill arbeta med, tex träns, grimma, tyglar, valfritt i läderarbete.

Maila detta till [annika-jonasson@telia.com](mailto:annika-jonasson@telia.com)

Mat; mat finns till självkostnadspris lördag lunch, fika, söndag frukost och lunch, fika.  
Betalas kontant på plats. Om du inte vill ha mat, meddela detta vid anmälan till kursen.

Boende; några sängplatser finns på gården, annars rekommenderas Vargöns vandrarhem eller hotell inne i Trollhättan.

Vägbeskrivning; längs väg 44 strax öster om Trollhättan. 17 mil från Jönköping, 8 mil från Göteborg, 50 mil till Stockholm och 100 mil till Umeå.

Vid trafikplats Hullsjö, sväng av mot Vargön. Kör 300 m och sväng sedan höger mot Hunneberg och Västra Tunhems kyrka. Efter 300 m ligger Bryggums Säteri. Om man fortsätter vägen i en tvär sväng upp mot Hunneberg, så ligger hembygdsgården efter en km på vänster sida precis i trädgränsen. Tel under dagen 0704-445 373.

Skrivet av Annika Jonasson





Verksamhetsberättelse för Svenska Shirehästföreningen 2012.

Versamhetsåret började med medlems- och årsmöte 11:e februari i Västra Tunhems hembygdsgård. Mötet var välbesökt, ungefär 20% av medlemmarna deltog och vi hade nöjet att välkomna ett par nya ansikten. Mötet hade en genomgång och frågestund rörande det nya avtalet med SH. På kvällen bjöd Annika och hennes familj på mat och trevlig samvaro.

Styrelsen har haft 5 möten varav 4 via telefon. Ett fysiskt möte var det kallat till i samband med höstmötet, men styrelsen var inte beslutsmässig pga för få ledamöter närvarande. Styrelsen har under året haft täta kontakter med såväl Svenska Hästavelsförbundet som Jordbruksverket. Det har främst handlat om att föreningen ansökt om att SH ska vara avelsorganisation för Shire och Clydesdale - detta på grund av nya EU-regler som små föreningar omöjligt kan leva upp till. Vi fick klartecken för Shire i april och i skrivande stund är det ännu inte klart beträffande Clydesdale. Klartecken från SHs sida på styrelsemöte i augusti, ärendet ligger hos Jordbruksverket.

Pga försenad pappershantering med Plusgirot har utbetalningar från föreningens konto bara kunnat hanteras av ordförande under året. Styrelsen har bifogats konto-utdrag via mail.

Nytt för i år är vi inte längre får delta på hingstpremieringen på Grevagården. Vi hänvisades i stället till Axevalla där två Shirehingstar visades. En av dessa - ConCORDS Alvin blev godkänd av både engelsk domare (Philip Moss) och svensk premieringsförrättare (Elisabeth Ljungstorp och Madeleine Beckman.)

Under året har föreningen haft tre välbesökta medlemsmöten där temat har varit "sy i läder". Två träffar var vi på på Fattiggården och en på Öknehults kursgård i Östergötland, där vi också sydde kläder, broderade på maskin och hade en visning av Natural Horsemanship.

Vi har deltagit i två projekt som SH håller i, dels Domarprojektet och dels Avelsbiten. I domarprojektet deltog Pernilla Uberth som elev och Ing-Marie Pettersson som föreningens representant. Stall Skattegården ställde upp med två hästar vilket uppskattades mycket. Beträffande Avelsbiten som är hästnäringens satsning på ungdomars avelsintresse, så har föreningen fått bidrag till kursledare och lokalkostnad vid två tillfällen under året.

Riksutställning hölls för andra året i rad på Vreta Naturbruksgymnasium utanför Linköping, denna gång den 18-19 augusti tillsammans med Svenska Shetlands Sällskapet. Deltog gjorde 17 Shirehästar och cirka 100 Shetlandspanny. Vi hade gemensam ring med domare Johnsson och Graham Ward från moderstamboken. På kvällen gemensam buffémiddag av det lyxigare slaget samt musikunderhållning. Samarbete med annan rasförening är ofta mycket givande, i år var det en synnerligen trevlig förening vi samarrangerade med.

I arrangemanget "årets kallblod" deltog Jerry och Gunilla med Sevedängs Hammerstone, på Strömsholm.

Medlemstidningen Giganten har utkommit med fyra nummer - redaktör är Anna Jonasson. Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats av Lina Runander.

Föreningen har sålt profilkäddor och andra prylar främst vid Riksutställningen i augusti. Karin Emilsson har varit ansvarig för detta.

Styrelsen



## Ordförande har ordet

Så var det dags igen att blicka tillbaka på ett år med föreningen. Det är lätt att bli filosofisk, lika lätt att fokusera på rent praktiska händelser. Giganten och hemsidan har under året väl belyst det praktiska, likaså vad styrelsen sysslat med via verksamhetsberättelsen. Vi har under året inte behövt syssla med lika många tunga frågor som under åren tidigare, med omställning enligt nya EU-direktivet. På gott och ont har hästsverige vi berörs av förändrats. Vi har försökt att göra övergången med så få ändringar som möjligt, men i vissa frågor som t ex diplomutdelning på Riks, har vi hittills misslyckats. Det och en lågkonjunktur i hästavelsbranschen gjorde att vi hade svårt att få anmälda hästar till Riks i år. Samtidigt hade vi ett långt gånget samarbete med ShetlandsSällskapet vi inte ville missa, så med lite övertalning fick vi ihop ett Riks i alla fall. Till nästa år har inte styrelsen tagit beslut om Riks, det får bli en diskussion i samband med årsmötet. Riks är ett av de bästa tillfällen vi har att marknadsföra rasen och att skapa nya hästkontakter. Det är också vår största avelsvärdering, även om det i officiella sammanhang "bara" får kallas avelsvärderingsgrundande. Jag har inget emot sommarpremieringarna som nu har en viktig del av vår avelsvärdering. Men samtidigt missar vi den viktiga effekten av en samlad geografisk plats, där vi också har hjälp av vår moderstambok. Vi har också, sägs det i leden, tappat mycket av prestigen och kunskapen med en samlad hingstpremiering för kallbloden när vi nu inte längre är välkomna på Grevagården. Körprovet har av praktiska skäl ersatts med ett enklare körprov, vilket känns tokigt med tanke på rasens ursprung. Det är min förhoppning att vi framöver kan ha mer samarbete mellan raserna, årets antal visade hingstar hade lätt fått plats i samband med något annat arrangemang.



På den filosofiska sidan vill jag ta upp tankarna bakom en diskussion jag nyligen hade med en annan medlem. Kommer vi framöver att orka genomdriva de praktiska frågor vi har med den lilla peng vi förfogar över och en minskad aktivitet på avelsfronten. Ja, måste svaret bli, så länge vi är flera som kan tänka sig att ge ett handtag till klubben. Just nu är vi lite slutkörda av allt pappersarbete och av känslan av att vi inte hinner med det vi skulle vilja. Men om man ser till antal möten och den positiva energi vi har socialt när vi möts, finns det definitivt hopp för framtiden. Vi är visserligen en avelsförening, men vi har också ett upplysningsansvar för de nya shire-ägare som tillkommer vad gäller foder, transporter, stall, hälsa mm. Att träna sin häst, hantera och lasta, kanske tävla är också viktiga områden vi kan arbeta mer på. Därför, kom på årsmötet, kom med förslag på viktiga aktiviteter och bidra med just din del av verksamheten! Att utifrån en önskelista prioritera det vi ska syssla med nästa år, baserat på vad vi måste, kan, har råd med och inte minst har lust med blir temat på årets årsmöte.

Jag vill avsluta med att tacka styrelsen, webmaster och redaktör för året som gått. Tack! Det är vi som gör det möjligt...

Annika



**God jul och Gott nytt år  
önskar Chrissan**

