

Flätkurs på Fattiggården

2011-12-06

Svenska Shirehästföreningen fick genom "Avelsbiten" pengar för att genomföra en flätkurs för föreningens ungdomar.

Det blev en riktigt trevlig helg här hos oss på Fattiggårdens Hästnöje i Östergötland. Vi startade lördagen med att Pernilla Uberth (17 år) visade hur man flätar svansen.



När alla hade tränat på våra tålmodiga hästar var det dags att anta utmaningen med att fläta manen. Lite besvärlig arbetshöjd gör inte saken lättare men skam den som ger sig. Pernilla brukar sitta, eller snarare, ligga på hästen när hon flätar manen men det funkar förstås inte med alla hästar.



Ett par timmar och många suckar senare kunde deltagarna stolt visa upp ett strålande resultat.

Efter lunch begav vi oss till "spökhotellet" någon mil bort. Från början var det meningen att alla skulle bo på Fattiggården men glädjande nog blev det så många deltagare att det hade blivit i trängsta laget. Plan B fick bli att vädja till ägaren av ortens enda hotell som varit stängt de senaste tio åren. Han visade sig vara en godhjärtad man och erbjöd oss att hålla till på "spökhotellet" under helgen.

Det är något alldeles otroligt hur mycket damm och smuts som samlas under tio år, trots att det bara är spöken som härjat runt i lokalerna. Roger och jag hade i förväg varit på plats och skurat och fejat, så att rum och toaletter samt samlingsal var tillräckligt rena för vårt äventyr.

Deltagarna hade i förväg fått lämna önskemål om vilka färger de ville ha till flaggor och garn – varje stall väljer de färger som passar bäst. Önskemål som "kungsblått", "rosa fast inte bäbisrosa och inte neonrosa", "samma färg som höstlöv fast inte orange eller brunt" gjorde inköpslistan lite knepig att leva upp till, men jag tror att vi lyckades för alla var sååå nöjda.

Några timmars frenetiskt pysslande resulterade i jättefina flaggor som säkerligen kommer att synas på många utställningar framöver.

Stämningen var på topp under hela helgen och vidhängande föräldrar fick för en gångs skull "bara" prata och umgås. Spökena höll sig hyfsat lugna, även om en och annan döing kom och hälsade på under natten. Det blev många intressanta diskussioner om spökens vara eller icke vara och trots att många hävdade bestämt att det "bara är trams" så ville ingen sova i eget rum.

På morgonen begav vi oss åter till Fattiggården för att testa hur flaggorna funkade på kusarna. Resultatet var imponerande och alla verkade nöjda med sin insats.

Avslutningsvis fick det förstås bli en ridtur för alla som ville. Vädret var fantastiskt, så vi tog med oss matsäck och hade picknick i en skogsglänta. Turligt nog finns det gott om stora stenar här vid Smålandsgränsen – kunde annars blivit lite knepigt med uppsittningen...

Vid tangentbordet: Ing-Marie på Fattiggården, www.fattiggardenshastnoje.se .

Foto: Lina Runander, www.puser.se .