

## Äntligen några riktiga hästar i Globen

2011-12-06

Shirehästföreningen fick i år, för första gången i världshistorien, en förfrågan beträffande deltagande på Globe Horse Show, vilket utspelar sig första advent 2011.

Lite luddigt budskap om vad som egentligen förväntades av oss, men en sammanställning av modiga intressenter resulterade i sju ekipage; Anki på Poppan, Mikaela på Aragon, Maria på Spirit, Linda på Jack, Michelle på Duke, Annie på Tom och Lina på Hobby. Alltså fyra hingstar, ett sto och två vallacker.

Vi fick veta att vi skulle öva på "eld och oväsen" samt "fladdrande mantlar". Alltid något tänkte vi och kopplade in våra äkta hälfter som samtliga visade sig ha tydliga pyromandrag. Gemensam träning vid två tillfällen i Linda och Peppes fina ridhus, och man får väl säga att andra gången gick bättre än första. Heja, heja!

Veckan innan själva showen kom information om "11 meters eldpelare" och "eldsprutande drake". Tack för informationen, men det var en smula svårt att åstadkomma hemma i paddocken!

Med ganska många fjärilar i magen (vilket korkat uttryck!) begav vi oss mot huvudstaden redan på tisdagen. Det innebar hela fyra träningspass på arenan inklusive genrep på torsdagen då allt skulle "sitta som en smäck". Smäcken kanske hamnade något på sned men med dårars envishet taktade ekipaget mot premiären i GLOBEN! Alltså fatta - i GLOBEN på riktigt!

Den så kallade framridningsytan visade sig passa bäst till Fallabellor, eller möjligen Shettisar. Men världsvana som vi är, så gillade vi läget. Hoppsan, där kom Lorenzo farandes med sina tolv kusar! Han bara gled förbi och samlade hela gänget ungefär som ett fotbollslag. "Nu ger vi järnet" kanske han sade till dom. Eller inte. . .

Men titta där då! Rolf Göran Bengtsson!

Ok, båda grabbarna fick lite större uppmärksamhet än vårt gäng. Men Herre Gud, det var ju första gången!

Summa summarum så blev vårt deltagande nog världens bästa reklam för Shire- och Clydesdalerasen! Många andra deltagare och åskådare uttryckte sin förtjusning över "ridbarhet" och "coolt lynne". Två "ridande poliser" ägnade ett par timmar åt att bekanta och informera sig om rasen. En tonårstjej ville byta sin Fallabella mot en av våra kusar.

Och Lorenzo ville byta jämnt mellan sina tolv och våra sju. Nej, skojade bara...

Men vem vet?! Det här var bara början!

// Ing-Marie, [www.fattiggardenshastnoje.se](http://www.fattiggardenshastnoje.se)